



ROTAD

Andakter - om Bibeln

Söndag

Psaltaren 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga lagar består för evigt.

Detta ord "summan" kan också översättas "huvudet" eller "det högsta". Det stryker under att sanningen är det som håller uppe Guds ord. Att något är sant betyder framförallt att det är genuint, äkta, på riktigt. Vi kan lita på att det håller. Det betyder att det även håller för att prövas. Vi ska därför aldrig inte vara rädda för att ställa frågor, frågorna leder ju oss framåt! Jesus (som också benämns som Guds ord i Bibeln) liknas ofta vid klippan, den som aldrig rubbas eller förstörs. Tänk vilken nåd att få bygga sitt liv på något så fast och tryggt som Jesus!

Bön: Tack Herre för att jag kan sätta mitt hopp till dig och lita på att ditt ord är tryggt och stabilt. Du vill lära mig sanning i mitt innersta och jag ber att jag ska ledas av din sanning och låta ditt ljus lysa upp min väg. Amen.

Måndag

Hebreerbrevet 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Jag vill dela med mig av ett tillfälle i mitt liv då jag tyckte det var svårt och jobbigt att läsa Bibeln. Jag ville leva nära Jesus, men jag var osäker på om Bibeln verkligen var så viktig. Jag bestämde mig för att det bästa sättet att ta reda på det är komma igång och läsa – och det gjorde jag. Och jag märkte till min förvåning att det gjorde något med mig. Jag påverkades av berättelserna om Jesus och Hans undervisning utmanade mig i mitt liv. Det liksom föddes något i mig, en längtan och behov efter Gud. Jag upplevde att detta verkligen stämmer: Guds ord är levande och verksamt.

Bön: Tack för att du har gett oss ditt levande ord och att du vill förvandla och möta mig genom Bibeln. Tack för att ditt ord är levande, och att du vill tala till mig varje dag. Amen.

Tisdag

2 Timoteusbrevet 2:16-17 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Bibelns syfte är bortom sig själv. Paulus säger att texterna är “till nytta” i att undervisa och motbevisa oss, likaså att vägleda och och utbilda oss. Notera dock att syftet med Bibeln är bredare än så. Texterna är inspirerade så att vi kan bli fria från synd och bli rustad till att göra gott.

Bibeln är viktig eftersom den har förmågan att forma våra liv till att bli mer lika Jesus. Poängen är att få oss att gestalta det vi läser om, att omsätta orden till handling. Bibelns texter har mandat att forma våra liv eftersom det är Guds inspirerade ord. Det grekiska ordet för inspirerad, theopneustos, är ett paulinskt nyord. Paulus försöker fånga att Gud har andats sitt liv över texterna. Bibeln är därför levande eftersom Gud har gett dem liv. Varje gång du läser Bibeln läser du ord som har Guds liv över sig, ord som kan utmana, förvandla, forma och väcka tro i våra liv.

Bön: Herre, forma mig i mötet med ditt ord. Låt varje ord i Skriften göra skillnad i mitt liv. Jag ber att vi skulle få upptäcka mer av dig genom Skrifterna. Amen.

Onsdag

Ordspråksboken 4:20-21 Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte, bevara dem djupt i ditt hjärta.

Ordspråksboken i Bibeln kallas för vishetslitteratur. Den är full av råd och förmaningar utifrån en ömsint och kärleksfull längtan att den som läser ska välja de goda vägarna som leder till livet. Bevara orden från Gud djupt i ditt hjärta. Släpp inte taget om de löften som Gud ger i sitt ord om att Han är god, kärleksfull och trofast.

Bön: Tack för att du har gett oss dina löften om att du alltid går med oss. Hjälp mig att bevara dina ord i mitt hjärta och lita på dem. Tack att du bär mig alla dagar, även denna. Amen.

Torsdag

**Psaltaren 119:105 "Ditt ord är mina fötters
lykta och ett ljus på min stig."**

Vi kan lita på att Gud är med oss varje steg vi tar. Vi behöver inte själva lista ut allting som ligger framför utan Gud lyser upp den väg som vi ska gå på. Han visar oss inte alla steg på en gång, utan några i taget.

Det kan vara obekvämt att inte vara medveten om alla steg som man ska ta, och att inte ha alla svar, men det är därför vi behöver Gud. Vi får sätta vår tillit till Honom som har lovat att vara med som ett ljus på vår vandring genom hela livet.

Bön: Tack Gud för att vi har fått ditt ord som ger oss en trygghet. Tack för att du är ett ljus i mitt liv och leder mig på rätta vägar. Jag ber att jag ständigt ska sätta min tillit till dig och lita på det du har lovat. Amen.

Fredag

Psaltaren 32:8 Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.

Som vi vet är ju vägen inte alltid rak i livet. Det finns många vägskäl där vi kan känna oro över de val som ska fattas, eller tillfällena då livet liksom väljer vägar åt oss som vi inte hade valt själva. Vägen kan vara svår att se och vi kan känna oro över vad som väntar bakom nästa krön. Då är detta ett löfte att ta till sig. Gud vill ge dig insikt och lära dig vilken väg du ska gå. Han har gett oss sitt eget ord - Bibeln. Där kan vi förstå hur Gud är genom att läsa om hur Jesus levde och vad han sa, och ta det till oss och vilja följa hans väg. Genom livet får vi lita på detta, att Hans blick ska följa oss.

Bön: Jesus tack för att du har vandrat vägen innan mig och förstår vad det är att vara människa. Hjälp mig att lita på löftet att du går med mig hela vägen och låter din blick följa mig. Amen.

Lördag

Matteusevangeliet 5:17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.

Mose tog emot Guds lag till det israeliska folket och var med om det stora i att Gud ingick ett förbund med sitt folk. Lagen gavs åt dem för att Gud älskade sitt folk och ville att de skulle vända sig till honom. Gud sände profeter vars uppgift var att vända folkets hjärta till lagen och Gud. Men när vi läser Bibeln ser vi att profeterna hela tiden pekar fram emot den som en dag skulle komma, när löftena uppfylls. När Jesus kom fullbordade han lagen. Det betyder att han i sin person uppfyllde det som lagen var tänkt att göra – genom att dö på korset öppnade Han vägen för alla människor att få en relation med Gud.

**Bön: Hjälp mig att se vilken fantastisk gåva du gett mig genom att du dog på korset och öppnade vägen till fadern. Tack för att du uppfyllde lagen och gjorde det möjligt för mig att lära känna dig.
Amen.**